

## Zeilcentrum Grou

Toen wij 15 jaar geleden voor het eerst in aanraking kwamen met de zeilen bij Frisia werd er al gesproken over een "onderkomen" voor ons als zeilers. Als wij naar Grou gingen te trainen dan was het thuis omkleden naar Grou rijden, trainen en bij slecht weer zo snel mogelijk naar huis om te douchen. En dat was best wel jammer dat je niet een onderkomen had om na de training met de andere zeilers te ouwehoeren. We moesten altijd in de auto omkleden, om vervolgens bij koud weer helemaal verkleumd naar huis te rijden. Het hoort erbij, maar de basis faciliteiten zouden ook een goede mogelijkheid bieden om de zeilsport in Grou een 'boost' te geven en aantrekkelijker te maken voor beginnende zeilers.

Hier hadden wij niet alleen last van maar in die tijd was Frisia toonaangevend in het wedstrijdzeilen van het noorden. Maar een echt onderkomen zoals je hebt bij Lelystad en Braassem was hier niet. Weekends gingen we dus liever trainen in Lelystad omdat andere talenten ook daar naar toe trokken om te trainen. En ja, hoor de woorden van Henk Heising, looptrainer bij Heerenveen: beter met beter maakt beter. Toen was bijv Groene kruisgebouw al een gemiste kans.

Als 'watersport-minded' Grou nu de kans krijgt op een zeilcentrum, dan moeten ze die met beide handen aangrijpen, want als het resultaat is dat er over enkele jaren een zeiler van Frisia mag deelnemen aan de Olympische Spelen dan heb je het fantastisch gedaan en een grotere ambassadeur krijg je nooit. Maar de basis om een topzeiler te worden is ooit gelegd in Grou en dit moeten we niet vergeten. Om de jeugd meer te bieden en de zeilsport aantrekkelijker te maken in Grou, is een zeilcentrum noodzakelijk.

Roelof Bouwmeester

Anneke Bouwmeester

Marit Bouwmeester

P/O