

Aan Initiatiefgroep Zeilcentrum Grou

Datum: dinsdag 25 februari 2010

Betreft: aanbeveling voor het Zeilcentrum Grou

Beste Initiatiefnemers,

Middels deze brief wil ik graag het initiatief voor de oprichting van het zeilcentrum in Grou ondersteunen.

Mijn naam is Pieter-Jan Postma, ik ben in 1982 geboren en ben als jongetje van 8 jaar gaan zeilen vanuit ons huis in Terkaple in een houten Optimistje. Ik vond het buiten zijn en het genieten van de natuur en het water al heel snel prachtig. Inmiddels zeil ik al jaren op hoog niveau, was ik Fries Sportman van het jaar 2007, heb ik deelgenomen aan de Olympische Spelen van 2008 in de Finn en op dit moment sta ik derde op de wereld ranglijst. En waar is dat begonnen? Juist, op de prachtige Friese wateren!

Ik ben mijn ouders erg dankbaar dat ik met het zeilen kennis heb gemaakt. Datzelfde gun ik de kinderen van vandaag. Op dit moment kan lang niet elk kind in contact komen met water en natuur. Vandaar dat het initiatief in Grou mij erg aanspreekt. Het zeilcentrum dat jullie willen realiseren is breed gericht. Jullie willen mensen van alle leeftijden bij elkaar brengen en ze in gezamenlijkheid dingen laten beleven. Voor kinderen al vanaf de basisschoolleeftijd af. Schoolwatersport kan daaraan een mooie bijdrage leveren.

De accommodatie kan een brug vormen om veel meer groepen te bereiken en hen bekend te maken met de enorme waarde van de natuur van het midden van Friesland, het kloppende hart van onze provincie. En mensen bij elkaar brengen met de natuur door sport is precies wat nodig is.

Dat sport belangrijk is, is vanzelfsprekend voor mij. Ik gun het iedereen en zeker kinderen om te bewegen, zich goed te voelen in hun lijf en om sport als een tweede natuur te leren kennen. Het is zo prachtig!

Kortom, initiatiefnemers van het zeilcentrum, ik steun jullie plannen. Het zou prachtig zijn als er een accommodatie gerealiseerd kan worden die zo breed te gebruiken is. Ik hoorde dat de accommodatie ook voor sociaal maatschappelijke zaken ingezet zal worden. Erg mooi! Ik vind als zeiler uit Friesland, dat dit zeker door moet gaan en daar wens ik jullie veel succes en geluk bij.

Met hartelijke groet,

Pieter Jan Postma